

door Ageeth Staalberg Leemkuil

Vangnet voor Riverparc bewoners

Vandaag viel de Riverflash, met diverse nuttige informatie over de bewaking app, de ontzanding, gemeentezaken en feestjes weer door de brievenbus. Ik voeg hier graag nog een onderwerp aan toe, namelijk: Het Sociale Vangnet.

Ik zal uitleggen waar ik het over heb. Ik ben 66 jaar en heb in vijf jaar twee keer kanker gehad, een lieve zoon verloren en een lieverd (76) in huis die al twaalf jaar Parkinson heeft. Toen wij oktober 2014 even echt iemand nodig hadden vóór, tijdens en kort na mijn operatie bleek dat heel moeilijk. In zo'n situatie ben je gedwongen in Zevenaar te gaan zoeken bij Caleidoz of de gemeente en/of de thuiszorg. Bij het systeem dat dan in gang wordt gezet duurt het minstens zes weken voordat het iets oplevert. Of ze hebben niemand voor de omgeving. Ook al is het voor direct en voor tijdelijk. Het bleek onmogelijk. Daarbij komt dat de gemeente ook kijkt naar het aantal bouwstenen van je huis; bij veel stenen, kun je het zelf wel betalen. Alleen ging het daar niet om. Het ging om de situatie ín dat stenen doosje. Het aanreiken van hulp.

De gemeente wilde niets doen en we kregen geen indicatie. Het advies was hulp in de familie of omgeving te zoeken. Alleen hebben wij geen familie in de buurt. Met bijna in ieder huis twee ouders of volwassenen die werken is zo'n regeling in een situatie als de onze bijna onmogelijk. Afgezien van het feit dat meerdere mensen mogelijk al zelf zo'n extra taak in hun omgeving hebben. Bovendien kun je niemand dwingen jou te helpen. Inmiddels zijn we met twee borstamputaties en een rugoperatie van mijn lief, drie operaties verder. Met mij gaat het gelukkig nu na zestien maanden weer goed.

We hebben nu een alarm en een traplift. Als ik weg moet komt er een vrijwilligster die ook op het Parc woont af en toe een kop thee drinken. Na ruim anderhalf jaar tragiek zijn wij met twee keer in de week thuiszorg en enkele vrijwilligers van buiten het Parc uiteindelijk een stuk verder gekomen.

Mijn voorstel is op Riverparc een sociaal vangnet op te richten, niet perse voor ons, maar voor iedereen die in soortgelijke situatie hulp nodig heeft. Je moet er toch niet aan denken dat er eerdaags iemand op de vloer ligt en niemand op de hoogte is.

OPROEP

Wie wil als vrijwilliger en/of tijdelijk samen met mij een sociaal vangnet oprichten. Doel is om mensen in (grote) nood (eventueel tijdelijk) te helpen en bij te staan. Wie denkt er met mij mee? U krijgt gegarandeerd antwoord.

Voorbeelden van waar ik aan denk:

- Boodschapje doen
- Naar de apotheek medicijnen ophalen
- Rijden naar de dokter
- Kopje thee drinken en bij praten
- Even om de deur kijken of alles goed is
- Wasje ophangen
- Of gewoon naar de oudere burens een beetje omkijken

Ageeth Staalberg Leemkuil
Zilvermeeuw 9
ageeth@xs4all.nl